



Ved BK Vallø's 25 års navnejubilæum
lørdag d. 11. februar 1989 i Haarlev-hallen.



Mel.: Flickorna från Småland.

Vi samlet her i aften for at fejre BKV,
et kvart århundred' gået, siden navnet det kom til.
Så lad os se tilbage - hvad er sket og hvad er hædt ?
Historien beretter, hvordan navnet det blev kendt:
Haarlev-Himlingøje satte sig til bordet og tog fat,
vor kommune hedder Vallø, og det navn er ej så galt.
SBU vel også puffed': Jeres navn det er for langt.
Altså flere grunde til at "Haarlev-Himlingøje" sank.

Med fodbold og med håndbold gik det løs i hvidt og blåt,
de stolte farver klared' sig fra starten ganske godt.
På Hotherskolens bane - ja, der var jo bare een -
vi vandt så mange kampe både tidligt og så sent.
Så i bad i træbarakken - kun een bruser, der var kold,
snart på skolen ku' vi bade - dejligt varmt til alle hold.
Men det sled så hårdt på banen, den ku' ikke klare mer',
så på Elmely vi fik et areal med mange fler'.

Et klubhus nu på ønskesedlen kom som nummer et,
det koster mange penge - det vil ikke blive let.
I første omgang lysanlæg på banerne kom op,
nu blev det træningsmæssigt ganske enkelt helt i top.
Og på skolen badminton blev dyrket ganske eminent,
interessen for lidt bordtennis blev også hurtig tændt.
BK Vallø viste styrke - ikke mange ku' os slå,
klubhusønsket nu for alvor måtte trænge sig på!

Se, nitten-syv-ti-fem blev klubbens store jubelår,
vi glade byggeriet af et klubhus startet får.
Et år der gik med sagen - det var færdigt hip, hurra,
med reception og festligheder - jo, den rigtigt skar.
Nok en gang vi bygged' til - ja, også der blev pladsen trang,
vor kommune spæded' penge til - ja også anden gang.
Arbejdskraft vi selv præstered' - mange timer hver især,
nu i dag kan alle se, at det var umagen værd.

I hallen gik det løs - nu også volleyball kom med,
et spørgsmål var det vel: Hvorlænge ku' vi blive ved ?
På alle fronter lykkes det at vise vor profil,
succes'erne var mange - alt var bare lutter smil.
Klubben fik sig flot markeret som den bedste i vor by,
mesterskaber hentet hjem i stakkevis - vi måtte ty
til en ny sektion af skabet, hvor pokalerne sku' stå.
BK Vallø kunne næsten ikke højere nå.



V E N D !

