

xxxxxx's konfirmation den xx. april xxxx  
*Melodi: Fra Engeland til Skotland*



Så er du konfirmeret – det blev du nu i dag,  
det er for dig og for os andre jo en herlig sag.  
Din dåb bekræftet er – det stiller nogle krav –  
nu er du blevet "voksen" – ja, du klarer det nok bravt.

På sygehus i Roskilde – ja, der er du født,  
en lille kejserinde – aldrig bedre har vi mødt.  
Den skønne "pigelil" så hurtigt voksed' til,  
for mor hun gav dig omsorg – det var ganske ligetil.

Hver tirsdag aften går I til faster gerne hen,  
Therese - ja og Thomas – begge kommer de jo med.  
Så bli'r der råhygget – det er for jer så skønt,  
det har I gjort i mange år – der tradition er dømt.

I skolen ved jeg jo du meget dygtig er,  
du flotte karakterer nemlig samler sammen der.  
Med far og mor på rejse – ja, det glæder dig,  
med vennerne på tur du også godt befinder dig.



Hos Lene og så Palle på ferie jo du ta'r,  
for dig det er så dejligt – meget sjov I sammen har.  
Når jeg sku' passe jer – så spillede vi kort,  
"Femhundrede" var sagen – det for jer jo var så stort.

Når mor hun sku' på kursus, så passed' far og jeg  
jer alle tre – ja, Ann'-Sofie hun ku' være streng.  
"Du ej bestemmer her", hun sagde kækt til mig,  
når jeg forsøgte hende lede lidt på rette vej.

Til dans du har jo gået – ja, du var rigtig god,  
det der med dansetrinene du ganske godt forstod.  
Som 11-årig fik du så af far besked –  
når klokken den var tyve, I i seng sku' lægges ned.

Når så de andre sov, ja, så kom du op igen,  
hvis jeg må blive oppe læng're – så er du min ven.  
Og far han gav dig lov – du kunne "snøre" ham,  
for det han vel fortjente nok at få et kæmpe kram.

Du ville tjene penge – at plukke bær gør ondt  
i ryggen – ja, det fik du – det var ikke særlig sundt.  
Så "bagerjomfru" blev du og stod tidligt op,  
du cykled' selv afsted så tidligt – sådan var det job.

VEND!

Du hjælper til med maden, når mor på kursus er,  
du hjælper far – det for dig ganske regelret jo er.  
Ja, lysene er tændt, når mor så kommer hjem –  
det hele har du klaret – maden har du stillet frem.

Af venner har du mange – du hygger dig med dem,  
derfor om aftenen du' næsten aldrig er derhjem'.  
Det synspunkt har din far – han kan det ej forstå,  
men sådan er det, når man i den alder jo er nået.

Af gode råd der kan man jo næsten ik' få nok,  
så, Ann'-Sofie – lyt kun efter – det gør nemlig godt.  
Og vennekredsen – vælg med omhu hver og en.  
Hvis du til verden smiler, ja, så smiler den igen.

Din far og mor parate - de altid hjælpe vil,  
der's dør står åben for dig – du skal bare sige til.  
Jeg ønsker dig tillykke med din store dag,  
en skål skal slutte sangen – lad os alle glasset ta'.

*Farmor*

Held og lykke  
xxxx-xxxx !

