

HK klubben Vallø Kommune
25 års jubilæumsfest fredag den 3. november 1995
på Slimminge Kro.

Melodi: Flickorna från Småland

Vi samlet her i aften for at fejre HK-klub,
et kvart århundred' gået, siden klubben dukked' op.
Så lad os se tilbage - hvad er sket og hvad er hændt,
historien beretter, hvordan klubben den blev kendt.
Kontingentet var 3 kroner - ja, pr. måned, ganske vist -
det var noget af det første, der blev fastlagt - helt præcist.
Dernæst "personalemøder" - der ku' føres frem kritik,
med borgmesteren i spidsen møderne var unik'.

Fra starten stedtillæg har været bragt til stor debat,
hvorfor skal Vallø nøj's med "2" - det er da helt fatalt.
Den dag i dag er dette forhold ikke bragt på plads -
vi hænger stadig fast i toeren - ja, det er facts.
Organisatorisk ændring - sekretariat/kultur
flyttes sammen til een enhed - det sku' være no'et, der dur.
Og elever flyttes rundt - det var i nitten-syv-ti-to,
om pedel der tales meget, nu idéerne gro.

"Spionerne" var ude for at checke arbejdstid,
det skabte dengang turbolens og rigtig megen splid.
Men flextid kom på banen - for en masse penge fik
vi opsat en "maskine", der ku' tælle tid i "klik".
Nu "spionerne" var glade - alle passer deres dont,
tænk, de troed' virk'lig på, at de nu havde mer' kontrol.
Alting blev dog ved det gamle - blot sku' tiden skrives ned,
så for mange blev det plus-tid - flex-fidusen var fed.

En samarbejdsstruktur så også dagens lys, fordi
et regelsæt det påbød, og vor klub da viste pli.
Kantineordning bragtes frem - man kaldte det en "tut",
og tænk, kantinedamen, der blev ansat, hed jo Ruth.
Jo, hun klarer stadig "biksen" - vi er alle godt tilfreds' -
helt utroligt det kan gøres - men det kører uden stress.
Hotherhaven koblet på - nu kan vi få den varme mad
uden levnedsmyndigheden stikker næsen i fad.

Vend.

