

# Foreningssamvirket i Vallø 10-års jubilæum april 1984

## PROLOG

En gang for mange år siden - nærmere betegnet 10 skete der noget enestående i Vallø, fordi 3 brave Vallø-borgere tænkte store tanker, Treenigheden Hedemann, Dahlmann og Aalbæk mente at fællesskabet i Vallø fik for få chancer. Alt for mange svimede foran TV-skærmen væk.

Hvordan kunne de nu vide dette?

Joh, alt for mange arrangementer var for dårligt besøgt vel at mærke, mange små arrangementer, godt og støt tilrettelagt med de bedste forhåbninger om godt besøg. Sofaen og "Flimmeren" var for store konkurrenter. Få havde åbenbart lyst til at mødes med hverandre.

Det må der gøres noget ved, tænkte treenigheden og gik i gang. Der blev trommet sammen til møde for meget og mangt. Adel og borger, præster og bønder, idrætsforeninger, brugsforeninger, menighedsråd, politiske foreninger, spejdere, husholdningsforeninger, faglige organisationer, oplysningsforbund, ungdomsskole; fritidsnævn; voksenundervisning, skoleinspektør, kulturudvalg og øvrige personligheder. Kort sagt: Alt, hvad der ku' kravle og gå i vor kommune.

Det var intet mindre end et kulturelt tiltag af dimensioner. Hvad ellers? Med dette batteri af kulturelle kanoner. Og ve, om ikke fremmødet var flot! Al begyndelse er ellers svær, men det her tegnede godt.

Treenigheden fremlagde idéskitsen med held. På tværs af forenings- og organisationsskel ville man lave arrangementer af kulturelt format uden at den enkelte forening af den grund skulle gå grassat. Fællesskabet skulle være i højsæde - med naboen under armen til fælles glæde.

Hedemann, Dahlmann og Aalbæk havde tanker om et Samvirke. Ja, kære gæster, dette Samvirke har intet med Brugsen's at gøre. Næ, dette var et Foreningssamvirke på tværs af alle grænser til fælles bedste for kommunens kulturelle frynser.

Ja, men hvordan var det da med kulturen i Vallø for 10 år siden? De fleste her ligger nok inde med denne viden: Det stod sløjt til, end ikke kravlestadiet var nået.

Arbejdsgruppe nedsattes og flere tanker tænktes - snart kunne et færdigt rammeforslag ventes. Og så oprandt da dagen - pressen fik om sagen nys Foreningssamvirket i Vallø så dagens lys.

Første store arrangement: Skt. Hans Fest i Vallø Slotspark.  
Nu skulle der virkelig samvirkes - slås bro over by og mark.  
Der skulle organiseres i meget stor stil, detaljer klares af,  
alt skulle fungere, være klappet og klart til den store dag.  
Pressen fulgte forberedelserne på alle spor,  
selv Danmarks Radio's interesse var stor.  
Og hvilket arrangement - hvilken succes.  
Tusindvis af publikummer flokkedes på parkens grønne plæner,  
heldigt med vejret - det ku' ikke have været pænere.

Tamburkorps og korsang, trompetsolo og båltale,  
fakkellys og dæmpet slotsbelysning - noget af festens speciale.  
For slet ikke at nævne asfaltbal for de dansegale.  
Successen var i hus.  
De mange hjælpere kunne sole sig i glædesrus.  
Foreningssamvirket bestod den første store prøve  
til UG med kryds og slange. Flere ting af stabel ville løbe.

Kongeligt teater på Haarlev Kro,  
hvem havde på dette turdet tro?  
Ikke desto mindre blev det realiteter,  
kommunens borgere fik syn for kvaliteter.

Hvem husker ikke Benny Andersen og Møllehave  
fuldt hus på Strøbyskolen, hvilken gave.  
Eller Bodil Udsen i fuldt flor på Hotherskolen,  
oplæsning, causeri, fortællekunst var her parolen.  
Erik Påske til Familieaften i Strøbyhallen,  
atter fyldte publikum salen.  
Indvielse af Haarlev-hallen med Sjællands Symfoniorkester  
også det Foreningssamvirket mestrer.  
Endda er symfonikoncerter blevet tradition  
som en stigende publikumsattraktion.

Jo, Vallø Kommune fik med Foreningssamvirket et kulturelt lift  
med masser af arrangementstyper på evig skift.  
Festligt, folkeligt og fornøjeligt skulle det være  
derfor Skt. Hans Fest, hvis overskud andre arrangementer kunne bære.

Beatkoncert for de unge - en anden genre - lidt andet  
Successen her blev knapt så stor - vel nærmest lidt blandet.  
Til gengæld var arrangementet med Poul og Anna Sofie Seidelin  
en ren perle. Pressen skrev: Godt og gedigent!

Good old Days kom på tapetet.  
Igen noget helt nyt blev det.  
I virkeligheden starten til en stribe revyer,  
der alle har givet genlyd helt ind til de store byer.  
Helt igennem lokalt på tværs af mange skel,  
hvert eneste nummer har Samvirket gjort selv.  
Glæden bliver ikke mindre af de totalt fulde huse,  
mange, mange borgere fik bifaldet til at bruse.

Tænk også på Palle Lauring og lokalhistorien -  
Vallø's historiske steder - det var i sandhed en scoring.  
Busser fragtede deltagerne rundt i kommunen,  
man så på Vallø Slot - både indenfor og ude.  
Aldrig er noget tilsvarende set på vore egne,  
men endnu en gang havde Samvirket rigtigt regnet.

I Samvirkets arkiver figurerer hvert år Skt. Hans Festen  
som en fast bestanddel i rækken af mangt et arrangement.  
Kun vejret kan drille for Midsommerfesten.  
Een gang er det sket - men på trods heraf ingen klagesang.  
I forretningsudvalget havde på et tidspunkt 2 præster sæde,  
forbindelsen til "de højere magter" var således i orden til Samvirkets glæde,  
ikke mindst, når bønnerne om godt vejr sendtes af sted.  
Nå, ihvertfald kan Skt. Hans Festerne blive ved.

Også kommunalt har Samvirket været tilsmilet af lykke,  
økonomisk sikkerhedsnet har velvilligt været udspændt et stykke.  
Kun få gange har der været brug for hjælp og bistand,  
Foreningssamvirket har nemlig vist, at de meget langt selv kan.

Det, som de 3 pionerer dengang startede op  
har vist sig levedygtigt med afvekslende initiativer helt i top.  
Kvalitet og alsidighed har altid været i forreste linie,  
et bevis på at Foreningssamvirket har evne og vilje  
til at være det samlende led for kulturel/folkelig aktivitet  
i vor lille hyggelige kommune.

Det skal derfor være håbet, at Foreningssamvirket i mange år endnu vil fortsætte i samme  
spor.  
Da lad det på denne dag lyde i samlet kor:

HJERTELOG TILLYKKE MED 10-ÅRS JUBILÆET  
FIV HAR GENNEM ÅRENE MANGE GLÆDET.  
FORTSÆT KUN LINIEN ROLIGT OG STØT  
PUBLIKUMS GLÆDE SKAL VÆRE JERES LYST.  
GLÆD JER OVER DET, I HAR PRÆSTERET,  
DET HAR ALTID VÆRET VELRENOMERET.  
HELD OG LYKKE MED DE KOMMENDE ÅR  
OM FIV'S ARBEJDE DER ALTID RESPEKT STÅR.